

Mededelingen

Zending en zegen

OPEN MONUMENTENDAG: zondag 11 september

Voor de 28e editie van de Open Monumentendag is er een sterke samenwerking tussen de stadsdienst, monumentwacht en de parochie om alle hoeken van onze Sint-Jozefkerk open te stellen. Zo wordt er info gegeven over de restauratie van de glasramen die bezig is, kunnen we de toren en de gewelven beklimmen, is er een demonstratie van afdaaltechnieken om de inspectie aan de toren uit te voeren, is er rondleiding in de kerk en geeft Christophe een orgelconcert om 14u en om 15u. Verder leren we alles over oude gewaden en vlaggen. Tenslotte: wat dacht je ervan om zelf eens leien te knippen of de kinderen te laten meedoen aan een leuke, leerrijke fotozoektocht? Kortom: tussen 11u30 en 18u is er heel wat te beleven.



Een ommetje waard is zeker de kapel van Tereken, Onze Lieve Vrouw van Halle: deze is immers terug open na een grondige buitenrestauratie!

Zie ook: www.monumentenwacht.be

Traditiegetrouw betekent dit ook de aftrap van het Sint-Niklase Orgelfestival. Christophe Bursens, Katrien Mannaert en Joost Dhont zijn drie organisten in Sint-Niklaas die we gerust de drijvende krachten hierachter mogen noemen. De gratis toegankelijke orgelconcerten zijn hun cadeau aan het publiek. Om 14u en 15u spelen zij in de Nicolaaskerk en de Sint-Jozefkerk, om 17u wordt er afgesloten met een barokprogramma in Belsele door Christophe Bursens (orgel en klavecimbel) en Steven Sneyers (hobo).

Inschrijven voor het parochieweekend van **1 en 2 oktober in Drogen?** Zeker doen! Dat kan achteraan in de kerk, in de buurt van het koffiehokje. Als je er nog iets meer over wilt weten, vraag het gerust!



ZATERDAG 10 SEPTEMBER: overgang van de scouts met om 18u een dankviering in deze kerk, daarna gezellige bbq op het terrein. Kom je ook je sympathie betuigen met de jeugd?

23e zondag door het jaar - c
4 september 2016



Lied



1. Kom bij ons, o Heer, kom bij



ons. Kom bij ons, o Heer, kom bij



ons. Kom bij ons, o Heer, kom bij



ons. O Heer, kom bij ons.

*Breng uw woord, o Heer, breng het ons. (3x)
O Heer, breng het ons.*

*Breek uw brood, o Heer, breek het ons. (3x)
O Heer, breek het ons.*

*Schenk uw vrede Heer, schenk hem ons. (3x)
O Heer, schenk hem ons.*

Welkom

Bidden om Gods nabijheid

God, U vraagt ons om te leven zodat het de schepping en de mensen ten goede komt.

U vraagt ons in uw spoor te gaan daarom bidden wij U:

leer ons los te laten wat ons bindt,
leer ons te zien waar het op aankomt,
leer ons spreken vanuit uw liefde,
en leer ons rekenen volgens uw regels om vergeving en barmhartigheid te vermenigvuldigen.
Mogen wij zo open komen voor uw genade en nabijheid. Amen.

Stiltemoment

Loflied ZJ 802



1. Looft de Heer, al wat ge-maakt is, prijst zijn Naam,
ver-heft Hem voor eeu-wig, dankt voor uw be-staan,
Looft Hem die ge-ze-ten is op tro-nen van ge-zang,
Zingt als ri-vie-ren mee voor God: Hij le-ve lang.

*Storm en aarde, bomen, stromen, zon en vuur,
gij wolken en dromen, nachten, dag en duur,
licht en donker, dood en leven, wereld,
mensenzaad, wees mondig en volmaakt,
looft Hem met woord en daad.*

Gebed

God van wijsheid,
wie van ons kan ontdekken
wie Gij zijt en wat Gij wilt,
als wij gejaagd door het leven,
geen stilte vinden, geen tijd voor bezinning?
Breng ons tot rust.

Zend ons uw Geest van wijsheid en inzicht
en leer ons uw wegen te gaan.

Laat ons luisteren naar uw woord
zodat we kunnen kiezen voor uw genade,
voor uw liefde en barmhartigheid. Amen.

Inleiding op de lezingen

Ook vandaag lijken er harde woorden te vallen.
Maar ze zijn bedoeld als een uitdaging om ons in te zetten
voor iets heel mooi en goed: de schepping die ons in
handen is gegeven, Gods werk onder ons,
een milde levenshouding, liefde tussen mensen....

Eerste lezing Wijsheid 9, 13-18b



Om in stilte te lezen

Michael (9 jaar, Nigeria):

Lieve paus Franciscus,
Hoe kunnen conflicten
in de wereld opgelost worden?

DEAR POPE FRANCIS,
HOW CAN YOU SETTLE
CONFLICTS IN THE WORLD?

Paus Franciscus:

Beste Michel, We moeten de mensen
van goede wil helpen om over
oorlog te praten als iets slechts.
De reden dat mensen oorlog voeren
is om meer geld en meer macht
te krijgen. De echte oorzaak van oorlog is egoïsme
en hebberigheid. Ik kan niet alle conflicten in de
wereld oplossen, maar jij en ik kunnen wel proberen
om de wereld te verbeteren.



*Uit: Lieve Paus Franciscus. De paus antwoordt op
brieven van kinderen uit alle werelddelen.*

Slotgebed

Wij danken U, God, voor wat een mensenzoon
uit Nazaret ooit aanstekelijk teweegbracht:
dat mensen in beweging komen
om de wereld van uw dromen
werkelijkheid te laten worden.
Geef ons de kracht, God,
om daarin mee te gaan,
om zorg te dragen voor uw schepping,
zodat wij meebouwen aan een wereld
van licht en liefde, vrijheid en vrede. Amen.

Lied



1. Geef mij kracht, heel mijn le-ven, Heer,
geef mij kracht, heel mijn le-ven, Heer,
geef mij kracht, heel mijn le-ven, Heer.
O, geef mij kracht.

*Ik ben mens, onder velen, Heer,
ik ben mens, zoals velen, Heer,
ik ben mens, 'k wil geloven, Heer.
O, geef mij kracht.*

*Steeds op zoek, naar de waarheid, Heer,
steeds op zoek, naar de liefde, Heer,
steeds op zoek, naar de eenheid, Heer.
O, geef mij kracht.*

*Voor de mens wil ik leven,
Heer, voor de mens wil ik geven, Heer,
voor de mens wil ik lijden, Heer.
O, geef mij kracht.*

Verkondigen wij de kern van ons geloof:



Zijn dood ge - den - ken wij,
Zijn op - stan - ding be - lij - den wij,
Zijn toe - komst ver - wach - ten wij.

Om dit te herdenken
blijven wij het brood breken voor elkaar,
zoals zo velen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen
in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.(...)

Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaars hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

**Zend uw Geest uit over uw kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille
van Jezus Christus.**

Met Hem en in Hem zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Gebed om vrede en vredewens

Ons wordt gevraagd
als wijze mensen in het leven te staan,
als mensen die heel praktisch
en van binnenuit weten hoe te leven.
Zo leven is te doen,
als er vrede is in ons binnenste, in ons hart.

**Heer Jezus,
doe ons ook radicaal kiezen voor het goede
in onszelf, in iedere mens en in de wereld
om zo uw vrede te brengen, hier en nu.**

Inleiding op de communie

*Dan zal er vreugde zijn op aarde
vrijheid en vrede in Jezus' naam.
Door Hem en met Hem en in Hem
bieden wij U, barmhartige Vader,
dit dankoffer aan
in de gemeenschap van de Kerk,
die leeft door Jezus' Geest, vandaag
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.*

Communie

Lied voorzang



1. Ge - ze - gend die de we - reld schept,
de dag uit nacht tot le - ven wekt,
het licht der zon roept en de maan,
de ster - ren om op wacht te staan.

samen

*Gezegend die de aarde maakt
de grenzen van de zee bewaakt,
ontluiken doet het jonge groen,
de kleurenpracht van elk seizoen.*

voorzang

*Gezegend die de mensen roept
tot liefde, vruchtbaarheid en moed
om voor elkander te bestaan
in eerbied voor zijn grote naam.*

samen

*Gezegend zijt Gij om uw woord
dat ons tot vrede heeft bekoord,
tot leven dat van lijden weet
en liefde die geen einde heeft.*

Evangelie Lucas 14, 25-33

Homilie

Orgel

Offerande en voorbeden

Op deze scheppingszondag
brengen we gaven van de schepping aan:

Een schaal met aarde.

De aarde is een gave,
een vindplaats van de scheppende God
die zag dat alles goed was.
En wij bidden dat wij deze aarde
behoeden en bewaren
voor generaties en generaties na ons.

Bloemen

Elke bloem, elke dier, elke mens is uniek en enig.
Alles draagt een teken van God.
En wij bidden dat wij dit leven
koesteren en bewaren
voor generaties en generaties na ons.



Jij die bent: 'Ik zal er zijn voor U',
 Naam die zin is van ons le - ven.
 Wees na - bij, wordt zicht - baar hier en nu,
 groei in ons, kom in ons tot le - ven.

Zuiver water.

Zuiver water is onmisbaar voor al wat leeft.
 Dit water wordt schaars,
 het wordt vervuild en verspild.
 Wij bidden dat wij alle natuurlijke hulpbronnen
 beschermen en bewaren
 voor generaties en generaties na ons.

Lokale seizoensvruchten en -groenten.

Een weelde aan voedsel, een rijke diversiteit
 en toch meer dan 800 miljoen mensen
 die honger lijden.
 Met duurzame land- en tuinbouw
 in onze eigen buurt
 bidden we dat ook wij meewerken
 aan een leefbare wereld
 voor iedereen,
 voor generaties en generaties na ons.

Jij die bent ...

Brood en wijn

De aarde als een weelderige tuin
 waarin het goed is om te leven,
 dat is de roepstem van de scheppende God
 uitgesproken als een opdracht voor ons.

Een schaal met brood, een beker wijn
 het lijkt gewoon, maar toch bijzonder.
 Brood dat gezegend en gebroken wordt,
 mensen die wijn delen
 zodat er genoeg is voor iedereen.
 God, Gij geeft niet op, Gij blijft doorgaan,
 omdat Gij zoveel van ons houdt.

Kaarsen

We steken de kaarsen aan op deze tafel
 omdat we hopen dat ons samenzijn zo mag zijn:
 warme genegenheid tussen mensen,
 een teken van Gods Geest
 die mensen in vuur en vlam zet.
 God, beziel ons met uw Geest,
 met enthousiasme en belangeloze dienstbaarheid,
 met een openheid voor alle mensen.

Jij die bent ...

Gebed over de gaven

God van mensen,
 met al deze gaven willen we eucharistie vieren
 rond en met uw Zoon, de opgestane Christus.
 Is niet elke zondag Scheppingszondag?
 Want elke zondag vieren we Pasen,
 de overwinning van het leven op de dood.
 Maak ons breken en delen hier
 tot een aanzet van uw komend Rijk
 van vrede en gerechtigheid. Amen.

Bidden bij brood en wijn van leven

De Heer zal bij u zijn.

De Heer zal u bewaren.

Verheft uw hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

Hemel en aarde bezingen Uw Naam,
 Heer, God die leven geeft,
 spreken van het wonder van heel het bestaan.

Uw Naam noemen wij, God en Schepper, Gij bron en oorsprong van alle leven. Wij danken U voor al wat leeft en is.

Uw naam, God van mensen, spreken wij uit
 met een hart vol verlangen
 naar Uw liefde die meer is dan het leven.

Uw Naam, God van onze toekomst roepen wij vòòr ons uit, als een belofte, als een hoop die in ons leeft om Uw toekomst te ontvangen.

Uw Naam, die vertrouwen geeft
 dat wij gedragen worden
 door Uw verlangen naar ons,
 geeft ons de woorden om te zeggen :

Heilig, heilig ...

Wij hebben U nooit gezien, God,
 maar wij mogen U wel ontmoeten
 waar mensen van elkaar houden,
 genade zijn voor elkaar
 en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God, maar Gij geeft Uzelf aan ons, in een medemens, in een geliefde, in een reisgezel, in een zieke, in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood (...)